

In het scholenproject Ontmoeten & (Her)denken voerden de leerlingen in de periode 2013 t/m 2019 tijdens de jaarlijkse ontmoetingsdagen elke 20 minuten opdrachten uit in circulerende workshops in het Broersepark. De middag met drie basisscholen werd afgesloten met een plenaire nabespreking en viering in een van de lokale kerken of synagoge. Sinds 2021 organiseren we dit ook voor volwassenen. Hiernaast is een afbeelding te zien van een transculturele ontmoetingsdag Oost ontmoet West op 25 september 2021 in het Amstelveense Openluchttheater. Een Indonesische (Swara Santi) en een Indiase muziekgroep (o.l.v. Nitika Chouhan) verzorgden een culturele ontmoeting tussen de hindoecultuur van India (Suriname) en die van het Indonesische Bali aan de hand van de mythische vogel Garuda.

Op 11 september 2022 volgt in het Amstelveense Openluchttheater West ontmoet Oost met twee Indonesische muziekgroepen. Leerlingen van [het Herman Wesselinckcollege](#) spelen dan het toneelstuk 'Oeroeg en Saar' over twee vrienden wiens relatie verslechterd door de Tweede Wereldoorlog en de Bersiapperiode daarna. Na de Indonesische onafhankelijkheid treffen ze elkaar weer op de Bandungconferentie van 1955 waar alle leiders van pas gedekoloniseerde landen o.l.v. Soekarno bij elkaar komen.